

Burgemeester plaatst stadsnomaden zonder overleg middenin woonwijk - honderden mensen naar stadsdeel

AMSTERDAM – De groep stadsnomaden die nu afgezonderd leeft in de berm bij Westpoort, wordt eind maart middenin Kadoelen geplaatst. Hieraan ging geen overleg of inspraak met de buurt vooraf. Afgelopen vrijdag werd dit opmerkelijke besluit door een buurtbewoner toevallig gezien op de site van de gemeente Amsterdam. Om de overlast voor de bewoners te beperken, wordt het terrein onder andere afgebakend met hekken.

Een aantal bezorgde vaders ging op onderzoek uit. “Google op ‘stadsnomaden Amsterdam’ en je kunt niet anders dan ontzet naar je scherm staren.”, aldus één van hen. Op de huidige locatie in de berm van de A10 vonden zij een sloppenwijk met circa 60 caravans en hutten, omgeven door vuilnis, honden en oude fietsen. Een paar stadsnomaden waren wakker. “Een enorme bende. Dat dit bestaat in Amsterdam.”

De groep is al jaren bekend bij de gemeente. Er is zelfs een speciaal beleid voor; het ‘draaiboek stadsnomaden’. De stadsnomaden zeggen van zichzelf dat ze zich weigeren aan te passen aan de maatschappij en dat zij het liefst buiten de stad leven.

Het nieuwe terrein van de stadsnomaden betreft de kunstgrasvelden van de tennisvereniging, naast een tuinpark, een speeltuin en een kinderspeelhal met dichtbij een hockeyvereniging, een voetbalvereniging en de halte van de metro en de bussen richting Landsmeer. Waarschijnlijk de plek waar in een willekeurig weekend de meeste kinderen en jongeren van Amsterdam-Noord zijn te vinden.

“Stadsnomaden willen juist aan de rand van de maatschappij leven, dus niet middenin Kadoelen”, aldus een buurtbewoner. “Nu worden zij middenin een woonwijk geplaatst. Wie verzint dit? Dit moet een grap zijn.”

Het vorige stadsbestuur wilde de stadsnomaden geleidelijk niet meer tolereren. Zij zouden ieder jaar verhuizen naar een kleinere plek op een afgelegen terrein, zodat de laatste mensen gedwongen kunnen worden opgenomen en geholpen. Net zoals in Tilburg en Breda gebeurt. Burgemeester Femke Halsema, gooit dit beleid rigoureuus in de prullenbak. Zij verandert het industrieterrein in een woonwijk, een kleiner terrein van 1500m² in een perceel van 7.000m² en een locatie zonder voorzieningen in een locatie voorzien van stroom, water en toiletten en ze verdubbelt de verblijfsduur naar twee jaar. “Waarom staat onze burgemeester gegarandeerde geluidsoverlast toe? Waarom maakt zij een gedoogzone voor het gebruiken van harddrugs middenin een woonwijk?”

De gemeente heeft het antwoord op deze informatieavond tot treurens toe herhaalt: “Het is een beslissing geweest van de burgemeester. Zij had maar liefst 24 alternatieve locaties. Het stadsdeel Noord voert deze beslissing ook alleen maar zo goed mogelijk uit.” Opmerkelijk: er waren slechts twee personen onder de honderden aanwezigen die het wel een goed plan vonden, onder wie de stadsdeelvoorzitter. Ook de stadsnomaden wilden niet naar Kadoelen. Waarom niet? “Dat is middenin een woonwijk en wij maken veel te veel lawaai ‘s nachts.”

De conclusie van de aanwezigen op twee na: de burgemeester laat het stadsdeel Noord en haar bewoners in de steek. De oplossing ligt in haar handen.